

# Emma van Zanten

8 oktober 1985

8.05u



**Zonneteken (sterrenbeeld): weegschaal**

**Symbol:** 

**Element:** lucht

**Planeet:** venus

**Kruis:** hoofd

**Kleur:** pasteltinten

**Getal:** 6

**Edelsteen:** rozenkwarts

**Lichaamsdeel:** nieren



*MaanZon Astrologie*

*Lieve Emma,*

Voor jou ligt jouw persoonlijke horoscoop, jouw radix. Dit is jouw unieke blauwdruk! Hartelijk dank dat ik deze voor jou heb mogen maken. Ik vind het bijzonder kwetsbaar en moedig wanneer mensen hun geboortegegevens aan mij doorgeven, dankjewel voor jouw vertrouwen!

Op het moment dat jij geboren werd, stonden *alle planeten aan de hemel in één van de twaalf tekens van de dierenriem*. Zo ook de Zon. Het Zonneteken wordt ook wel sterrenbeeld genoemd. In een persoonlijke horoscoop kijk ik niet alleen naar jouw Zonneteken, maar naar alle 10 planeten. Al die posities aan de hemel, alsook de onderlinge aspecten met elkaar, vormen samen jouw unieke horoscoop. Dit maakt wie jij bent, zoals je bent! Wat je met al jouw bijzondere talenten, valkuilen en levenslessen doet, is natuurlijk geheel aan jou.

De Zon vertegenwoordigt een groot deel van jouw persoonlijkheid. Maar in welk teken stond jouw *Maan* eigenlijk? Hier krijgen we meer inzicht in jouw diepere gevoelswereld. Wat geeft jou emotionele veiligheid? Hoe uit jij gevoelens? Zijn er emotionele wonden? Zo staat elke planeet voor een component in jou. *Het zou overigens goed kunnen dat je onderdelen in jouw horoscoop herkent vanuit je jongere jaren, maar dit niet langer speelt. Een prachtig bewijs dat jij jou ontwikkelt hebt in je leven!*

Behalve de planeten en de astrologische sterrenbeelden van de dierenriem, speelt ook de fascinerende *Ascendant* een belangrijke rol. Dit is het rijzende teken, het sterrenbeeld dat ten tijde van jouw geboorte aan de oostelijke horizon verscheen. Deze geeft meer inzicht over hoe jij je profileert naar de buitenwereld. Hierin ligt de vraag verborgen: komt dit overeen met jouw binnenwereld?

In deze reading zal ik tevens de *astrologische huizen* meenemen, een *elementenberekening* maken en jouw mysterieuze *Maansknopen* ontcijferen.

Ik zal hier niet verder ingaan op de complexiteit van een horoscooptekening. Maar mocht je hier meer over willen weten, dan ben je natuurlijk van harte welkom in mijn workshops over Astrologie.

Zonnegroet en veel leesplezier!

*Manon, MaanZon Astrologie*



NB In de astrologie worden de Zon en Maan als planeten weergegeven







## PLANEETSTANDEN op 8 oktober 1985

**Zon:** weegschaal  
**Ascendant:** steenbok  
**Maan:** leeuw  
**Mercurius:** weegschaal  
**Venus:** maagd  
**Mars:** weegschaal  
**Jupiter:** schorpioen  
**Saturnus:** steenbok  
**Uranus:** leeuw  
**Neptunus:** schorpioen  
**Pluto:** maagd  
**Noordelijke Maansknoop:** weegschaal  
**Zuidelijke Maansknoop:** ram  
**Gelukspunt:** schorpioen



## ELEMENTEN BEREKENING, 8 oktober 1985

**VUUR:** 5 = evenwicht  
**AARDE:** 10 = evenwicht  
**LUCHT:** 10 = evenwicht  
**WATER:** 3 = laag

**Vuur** staat voor het doen en de energie. Jij weet hoe je actie kunt gebruiken om doelstellingen te bereiken en problemen op te lossen. Je kunt best direct zijn, wat voor sommige mensen soms even schrikken is. Toch vinden mensen het ook bijzonder prettig dat ze bij jou snel weten waar ze aan toe zijn. Boosheid en temperament is jou niet vreemd, maar eenmaal geuit is het ook snel weer verdwenen. Jij kunt goed in het middelpunt staan en schitteren, zonder dat mensen dit totaal overdreven vinden.

**Aarde** staat voor het fysieke lichaam en het praktische en pragmatische deel. Je bent geaard en geworteld in je lichaam, je zit 'goed in je vel'. Je bent betrouwbaar en consequent en je doet meestal wat je belooft. Met aarde in evenwicht is er een aangename balans in materieel opzicht. Je hecht waarde aan spullen zonder te overdrijven. De dingen die je doet wil je graag praktisch en nuchter neerzetten. Jij voelt je comfortabel door te stabiliseren (welk element overheerst)

**Lucht** staat voor ratio en communicatie. Het lucht element is bij jou in evenwicht, wat maakt dat jij goed kan rationaliseren en nadenken. Je functioneert goed in een rol als voorzitter of bemiddelaar. Mensen zullen snel iets van jou aannemen wanneer je wat zegt. Je bent zowel krachtig als verstandig. Lucht geeft een brede interesse weer zodat je succesvol kunt zijn op meerdere gebieden. Ook met humor kun jij veel bereiken en de boel luchtig maken. Gezien jouw vuur element ook goed aanwezig is kun jij nieuwe ideeën goed in de praktijk brengen. Jij voelt je comfortabel door dingen te overdenken.

**Water** staat voor emoties, gevoelens en intuïtie. Emoties vind je een stuk lastiger om mee om te gaan. Emotionele mensen en situaties zal je sneller mijden en je laat niet makkelijk het achterste van je tong zien wanneer het gaat over je eigen gevoelens. Het is goed om meer in contact te komen met het gevoel en hierin open te zijn, anders zullen emotioneel pijnlijke situaties ontstaan om jou opener te krijgen zodat jij meer je gevoel gaat uiten. Visualisatieoefeningen gericht op gevoel en ontspanning kunnen hier nog een extra bijdrage aan leveren. De zorg voor het welzijn van anderen zullen jouw eigen gevoelens meer in evenwicht brengen.





## ZON -ware ik, werkelijke zijn, het bewuste- in WEEGSCHAAL

*Stel dat jij helemaal jezelf kunt en durft te zijn. Je toont je ware ik zonder enige belemmering. Daar gaat het zonneteken over. Hieronder zullen vele eigenschappen van de Weegschaal genoemd worden. Herken jij jezelf hierin, dan is dit een positief teken omdat hieruit geconcludeerd mag worden dat jij jezelf kunt en durft te zijn. Herken je weinig van onderstaande omschrijving, dan is de vraag in hoeverre jij jezelf bent en waardoor jij je laat belemmeren.*

De Zon in Weegschaal brengt een zacht en vredelievend persoon naar voren.

Je bent een vriendelijk type die, zoals de letterlijke weegschaal, graag in balans is.

Je bent het type van wikken en wegen, je kijkt naar meerdere kanten van het verhaal en je kunt je verplaatsen in diverse meningen. Dit maakt jou zeer sympathiek, prettig en gemakkelijk in de omgang.

Je hebt een groot sociaal bewustzijn en bent echt een gezelligheidsmens.

Wanneer mensen jou om jÓuw mening vragen, vind je dit lastig om te geven. Je weet het vaak niet en in je hoofd ga je dan snel alle meningen langs van mensen die je eerder die dag (week, maand) gehoord hebt. Misschien dat je daaruit een eigen mening kunt vormen, maar vaak zal je een mening geven die al eerder is gezegd door iemand. Dit maakt jou afhankelijk. Je vindt het lastig om je eigen persoonlijkheid te vormen en bent vooral druk met de ander. Hierin kun je te veel jezelf verliezen en te veel gaan pleasen.

Je bent een ontzettend lief persoon en je houdt erg van harmonie. Je hebt echt een hekel aan conflicten en onenigheid en waar het kan, ga je deze uit de weg. Je houdt persoonlijke dingen liever aan de oppervlakte en je weet je niet zo goed raad met emoties van jezelf of de ander. Je bent een heel verstandelijk type. Je bent een echte denker en jouw astrologische element is Lucht. Lucht staat voor het ratio. Je bent een intelligent persoon en je kunt gevat uit de hoek komen. Je bent wijs en je bent een zeer goede bemiddelaar. Je bent ook het type bruggenbouwer, wat komt door je objectieve benadering.

Als Weegschaal ben je iemand die erg houdt van de mooie dingen van het leven. Je houdt van schoonheid en je bent artistiek. Je hebt gevoel voor mode en interieur, waarschijnlijk zie je er altijd piekfijn en verzorgd uit en is je huis ook een mooie plek voor het oog. Je vindt het leuk om mooie, kunstzinnige voorwerpen in je huis aan te schaffen.

Jouw planeet is Venus, die staat voor de schoonheid, het artistieke en de liefde. De liefde is voor jou zeer belangrijk. Je bent geboren voor de liefde! De Weegschaal is geen teken die graag alleen is, eigenlijk ben je altijd wel samen met iemand. Je vindt het gewoon erg fijn om te delen. Alleen op vakantie gaan zou niets voor jou zijn. Je hebt een flirterige manier van doen en bent romantisch ingesteld. Je vindt het lastig om op jezelf te zijn en een eigen persoonlijkheid te vormen. Je bent een positief gestemd persoon en meer extravert dan introvert.

Je vindt het bijzonder prettig om met de ander in contact te zijn en over van alles en nog wat te praten. Je bent een zeer sociaal type en altijd in om wat te gaan doen. Niet iets bijzonder actiefs, maar meer dingen als naar het theater gaan of uit eten. Van nature ben je eerder passief en tamelijk afwachtend.

Je vindt het leuk om dingen te doen, maar je zal hierin niet snel zelf het initiatief nemen.





Je bent iemand die houdt van goede manieren en respectvol met elkaar omgaan. Mensen die ongemaniert zijn of tamelijk agressief, dat vind je niet prettig. Dit geldt ook voor fanatisme en extremisme. Jij houdt van een bepaalde rust en staat voor de vrede. Je bent waarschijnlijk een pacifist. Je bent een diplomatiek persoon en tactisch zijn kun je heel goed. Jouw gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid is hoog. Vrouwe Justitia, die gaat over rechtvaardigheid, is wie jij zou kunnen zijn. De Weegschaal zie je vaak terug in het gerechtshof en ze hebben veelal ook interesse in de politiek (jouw Venus-teken zal hier meer over vertellen). Maar de Weegschaal kom je ook tegen in de mode-branche of bijvoorbeeld in een parfumerie. Ze zijn graag met het uiterlijk bezig en best een beetje ijdel. Je bent een aantrekkelijke verschijning. Het zijn hele charmante persoonlijkheden en erg geliefd bij hun medemens. Waar je ook bent, het zal altijd samen zijn met je medemens. Je kunt heel goed samenwerken. Je bent trouwens ook zeer discreet.

Keuzes maken vind jij bijzonder lastig. Wanneer de ander jou vraagt wat je wilt, ben je het type die zegt 'zeg jij het maar'. Of je probeert te bedenken wat de ander wilt en kiest vervolgens dat. Het maakt je beïnvloedbaar en daarbij ben je vrij goedgelovig. Je hebt de neiging om te gaan pleasen en mee te praten met de ander. Je wilt eigenlijk constant de goedkeuring van de ander en probeert iedere vorm van disharmonie te vermijden. De ander kan dit als oppervlakkig ervaren en weet niet altijd wat ze aan je heeft, omdat je veranderlijk van aard bent. Toch ben je een goede raadgever als ze objectief advies willen hebben. Maar mensen die jou persoonlijk willen leren kennen, gaan merken dat ze niet goed bij je binnen komen. Je bent bijzonder prettig en vriendelijk in de omgang, alleen blijft het op persoonlijk vlak aan de oppervlakte.

Het lichaamsdeel dat astrologisch gezien bij de Weegschaal hoort, zijn de nieren.  
Spanning kan hier sneller een uitwerking op hebben.





## ASCENDANT -het masker naar de buitenwereld- in STEENBOK

*Komt dit overeen met jouw ware ik (zonneteken), of draag jij een klein/groot masker naar de buitenwereld? In hoeverre laat jij je zien bij onbekende mensen. De ascendant kan zorgen voor innerlijke conflicten. De ascendant is een ontzettend interessant en belangrijk aspect in de astrologie.*

Jouw Ascendant staat in het teken Steenbok, element aarde. De drie belangrijkste pijlers in de horoscoop zijn de Zon, Maan en de Ascendant. Deze staan bij jou alle drie in een ander element: lucht, vuur en aarde. Opvallend! Lucht en vuur zullen goed met elkaar kunnen samenwerken. Het aarde in jou maakt stabiel, maar haalt soms ook de energie en vaart eruit. Laten we eens kijken naar jouw Ascendant in Steenbok.

Op mensen die jou niet goed kennen kom jij in eerste instantie wat koel, of zelfs afstandelijk over. Een vrij zakelijk en gereserveerd persoon. In ieder geval met een bepaalde reserve. Mensen zouden jou kunnen zien als stug of verlegen. Je vindt het niet eenvoudig om je volledig te ontspannen en op je gemak te voelen. Ondanks deze ernstige kant, kun je ineens grappig uit de hoek komen.

Men denkt dat jij iemand bent die serieus is, een harde werker, ijverig, en heel goed weet wat je wilt. Ook kom je zeer volwassen over en iemand die praktisch nut belangrijk vindt. Men ziet in jou iemand die de zaken goed op orde heeft, sterk, een rots in de branding en waarschijnlijk heb je een sterk postuur. Je loopt er netjes en verzorgd bij en springt niet graag uit de ban met jouw looks. Je straalt van nature ook een bepaalde autoriteit uit, alsook streng en evenwichtig. Je bent zelf wel eens verbaasd over hoe mensen jou zien.

Wanneer mensen jou beter leren kennen, zullen ze vanzelf gaan merken dat er achter dit harde masker een warm en vriendelijk type schuilgaat. Toch zijn alle karaktereigenschappen van deze Steenbok in Ascendant ook een deel van jou. Deze bok kan jou overeind helpen, om je niet te veel door gedachten en gepieker mee te laten spelen. Iets waar je gevoelig voor bent. Deze bok kan ook veroorzaken, dat mensen jou zullen overschatten. Ze zien een krachtige, sterke man die weet wat hij wil. Het kan veel eenzaamheid teweeg brengen wanneer jij jouw gevoelige kant niet laat zien. Mensen hebben veelal geen weet van jouw innerlijke strijd om altijd alles goed te willen doen. Jij ziet inzet en hard werken als pijler om succes te kunnen hebben.

Je vindt het belangrijk om iets te presteren en hiervoor ben je bereid om hard te werken. Je hebt een verrassende, ambitieuze kant over jou heen. Je wilt graag laten zien hoeveel je 'waard' bent en hoe jij je ontwikkelt hebt in je leven. Je zoekt hierin goedkeuring. Je hebt de neiging om jouw succes af te spiegelen aan dat van een ander, of de mening van een ander. Op jonge leeftijd leek je vaak ouder dan je werkelijk was. Je keek erg op tegen je vader en je wilde het leven praktisch en serieus benaderen. Vanwege jouw onzekerheid had (heb) je de neiging om je graag goed voor te willen bereiden op alles en iedereen die je ontmoet. Je houdt graag de controle.

Je bent voorzichtig en overweegt iedere motivatie en beslissing. Je hebt graag een doel voor ogen, dat geeft jou houvast. Wanneer iets niet lukt zou je er flink over kunnen gaan piekeren. Een stemmetje in jou vindt dat de dingen altijd beter kunnen. Het is niet de buitenwereld, maar jouw eigen kritische stem. Je hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid vind je een belangrijke waarde. De hoge mate van verantwoordelijkheid, tezamen met de waarde die je hecht aan je gezin, zal zich kunnen uiten in zorgen omtrent je omgeving, met name richting je gezin.

→ Ik volg de weg waarin ik zélf geloof. Deze staat los van de goedkeuring of waardering van een ander. Ik ken mijn eigen waarde en ben goed zoals ik ben.







## MAAN -gevoelens, de ziel, het onbewuste- in LEEUW



*Het teken waar je Maan in staat, zal meer vertellen over de gevoelens en emoties. Het laat zien hoe gevoelig je bent, hoe je met emoties omgaat, hoe je ze uit en waar jij de meeste veiligheid voelt.*

*De Maan vertelt ons ook meer over jouw (emotionele) kinderjaren en hoe toen de connectie tussen jou en je moeder was. In het teken Leeuw staat de gevoelige Maan **neutraal** en zal ze hier zodoende geen extra uitwerking hebben.*

De gevoelige maan die gaat over emoties en veiligheid, staat bij jou in het vuurteken Leeuw. Met dit maanteken ben je goed in het dramatiseren van gevoelens.

Dit vuurteken zal zorgen dat je zeer gevoelig bent voor de mening van anderen. Je ziet het al snel als kritiek en daar kun je erg gevoelig op reageren. Je bent eigenlijk constant op zoek naar goedkeuring en bevestiging van andere mensen. Het liefst krijg je met regelmaat een applaus, hier zit zeker in je jonge jaren een laag zelfvertrouwen achter. Je zult neiging hebben tot overcompenserend gedrag. Mensen die jou complimenteren en respecteren, zul je overladen met hulp en vriendschap. Veel mensen zullen zich aangetrokken voelen tot je bijzondere uitstraling. Met deze maanstand zou het kunnen dat je een gecompliceerde relatie tot aandacht hebt. Bijvoorbeeld het onbewust de aandacht naar je toetrekken, maar vervolgens niet goed weten wat je hier mee moet. Of de behoefte aan lof en goedkeuring, maar je vervolgens hierover ongemakkelijk voelen.

Deze maan maakt dat jij behoorlijk heftig kunt reageren op situaties waarbij je geraakt wordt. Toch stap je iedere keer opnieuw met open vizier in een situatie. Je bent heel direct, open en eerlijk. Je bent een ontzettend warm en hartelijk persoon. Je hebt een groot, stralend hart vol optimisme. Je verwacht van de ander wel wat terug, je blijft niet alleen maar geven. Op z'n minst wens je hiervoor waardering. Overigens ben je ook bijzonder trots en koppig. Hoe positiever je zelfgevoel is, hoe kleiner de neiging om je zelfverzekerder voor te doen dan je bent. Je voelt erg veel behoefte om jezelf te zijn en hecht veel waarde aan vrijheid. Je doet niet gemakkelijk iets waarvan de ander wil dat jij het doet. Je wilt graag 'iemand' zijn, belangrijk en dingen doen waardoor anderen trots op je kunnen zijn. Door naïviteit en onzekerheid, zul je erg gevoelig zijn voor complimentjes en kan jij je nog wel eens voor een karretje laten spannen. Dat zorgt dan nog wel eens voor teleurstellingen. Het zal je diep kwetsen, maar achter een trots of arrogante houding zal je dit verbergen.

De valkuil voor deze maanstand is om jezelf te veel in het middelpunt te willen zetten, al doe je dit niet altijd op een bewuste manier. Je wilt gezien worden, omdat je zo graag gewaardeerd wil worden. Emotioneel zul je op mensen sterk overkomen, ook wanneer jij je niet zo top voelt. Je zult een goede leider kunnen zijn, maar wel eentje die moeilijk kritiek kan verdragen wegens onzekerheid.

Positieve gedachte voor deze maanstand:

→ *mijn eigen goedkeuring is voldoende, ik hoef dit niet in de buitenwereld te zoeken*

→ *ik verdien liefde en aandacht, ook wanneer de mensen niet kijken*



## Maan in het 7de huis

Wanneer je Maan in het 7de huis staat (en nog drie planeten!), zullen meerdere van jou levensdoelen samenhangen met de banden met andere mensen. Jouw belangrijkste en meest levens veranderende ervaringen komen voort uit intieme relaties en zakelijke samenwerkingen. Je zult de neiging hebben om jezelf te veranderen om te lijken op de mensen met wie je bent, of te veel willen geven.

Emotionele grenzen zijn hier erg belangrijk! Wees er waakzaam voor om niet te blijven hangen in relaties die niet goed voor je zijn, of jezelf te veel te verliezen in een relatie.

## Jouw kinderjaren op emotioneel gebied

Vaak zie je twee opties. Eén: jouw moeder was dramatisch, glamoureuus en had veel behoefte aan aandacht en applaus. En hierdoor kreeg jij niet alle emotionele aandacht die je nodig had, optie twee: het kind (jij) krijgt van zijn moeder mee dat het aandacht krijgt als het 'leuk' is of 'grappig'. Kunstjes vertonen is iets waarvoor het wordt beloond. De moeder is vaak dol op dit kind omdat het de jongste of de leukste is in haar ogen. Ze zet het kind misschien op een voetstuk en kan het behoorlijk verwennen. Daardoor voelt dit kind zich pas veilig en goed als het zijn zin krijgt of in het middelpunt van de belangstelling staat. Maar als je volwassen bent, lukt dat natuurlijk niet altijd. Dan kan de twijfel en frustratie toeslaan. Ben ik wel mooi, interessant of leuk genoeg? Dus hoe goed de bedoeling van je moeder ook was, als kind kun je door al die aandacht juist onzeker worden. Je zult dan alles doen om toch de bevestiging van buitenaf te krijgen. Door continu leuk te doen of door te acteren (letterlijk of figuurlijk). Met een Maan in Leeuw kun je enorme drama's schoppen en ondertussen het contact met je eigen emoties helemaal kwijt zijn. Ook kun je jezelf verliezen in dansen, uitgaan en flirten. De beste manier om je emoties te vinden, is om tijd door te brengen met kinderen. Van jezelf, of van iemand anders. Daar gaat iets helends vanuit, want het brengt je gekwetste ego tot zwijgen en het leert je om aandacht te geven en anderen te entertainen op een oprechte manier.

Als ouder zelf, ben je iemand met heel veel liefde voor je kinderen. Je bent rechtvaardig alsook beschermend, het liefst voor altijd! Er zullen momenten zijn, dat je even geen tegenspraak van het thuisfront kan verdragen. Je kan erg veel moeite hebben om je beschermende ouderrol en je kinderen los te moeten laten.





## VENUS -liefde, relaties, talenten- in MAAGD



*De planeet Venus vertelt ons meer over het gebied van de liefde. Wie past bij jou, welke relaties matchen voor jou. Hoe uit je de liefde en hoe wens je de liefde te ontvangen? Ook gaat Venus over je talenten. In het teken Maagd voelt de zachte planeet Venus zich **niet gerespecteerd**. Ze worstelt hier om op gelijke voet te komen, maar zal wel worden geholpen.*

Er bevinden zich meerdere Stelliums in jouw horoscoop en één daarvan is die in jouw 7<sup>de</sup> huis. Hier staan maar liefst vier planeten! Wanneer je relatief veel planeten in het 7<sup>de</sup> huis hebt staan, zul je in jouw leven veel relaties en verbindingen met andere mensen aangaan. Dit kan op elk soort manier, maar zeker ook op liefdesgebied. Je zult in jouw leven veel relaties aangaan en op dit gebied veel levenslessen mogen leren.

De planeet Venus staat bij jou nog net in het teken Maagd. Je bent tamelijk kieskeurig wanneer het aankomt op een partner. Je kijkt eerst de spreekwoordelijke kat uit de boom en gaat niet direct met iemand in zee. Wanneer Venus in Maagd staat, vind je het prettig om je partner te behagen en te hulp te schieten. Je kunt verrassend dienstbaar zijn, heel zorgzaam en behulpzaam. Het is goed om hierin je eigen grenzen in de gaten te houden, iets wat constant terug lijkt te komen in jouw horoscoop!

Je bent perfectionistisch en je let op details. Je houdt ervan om in je relatie orde te scheppen en zorgt dat de boel goed verloopt. Pas dan vind je rust. Een opgeruimd type past goed bij jou, iemand die netjes is. Voor jou is persoonlijke hygiëne heel belangrijk en dit is ook echt een vereiste bij je partner.

Een onfris type past niet bij jou en een verzorgd uiterlijk is wel een must. Intelligentie vind je aantrekkelijk. Je bent in de liefde niet de grote verleider, maar iemand die de tijd neemt om je doel te bereiken. Op relationeel vlak hou je van zekerheid en veiligheid. Jij toont de liefde met aandacht en liefdevolle gebaren. Je bent het attente type die een lief briefje achter laat of nog even een succes berichtje stuurt een paar minuten voor die belangrijke afspraak.

Ook in praktische gebaren toon jij jouw liefde. Zoals alvast de boodschappen doen voor het weekend, een gezonde maaltijd koken of het huis opruimen. Je bent heel lief en toegewijd. Je wilt jouw partner graag doorgronden en analyseren, het kan zijn dat hier een controledrang achter zit. Je hebt de neiging om je partner op dingen te wijzen. Wat jij ziet als aandacht voor de partner, kan je partner zien als kritiek of 'zeuren'. Vanuit jou gezien is dit altijd goed bedoeld en wil je alleen maar helpen. Er zit een perfectionist in jou. Je vindt het prettig wanneer je partner niet te veel in de schijnwerpers loopt. Een bescheiden type vind je aantrekkelijker dan een betweter of opschepper. Bovendien pak jij met een Maan in Leeuw af en toe zelf al de schijnwerpers. Je houdt ervan wanneer je partner de boel goed voor elkaar heeft qua werk en financiën. Iemand die zomaar wat aanmoddert vind je niet aantrekkelijk.





## Jouw unieke talenten

De talenten lijken bij jou te zitten in de combinatie van lucht & aarde:

Je hebt het mooie talent om verbindingen te kunnen leggen, om contact te maken. Het verbinden met anderen, maar ook uiteenlopende mensen met elkaar laten verbinden. Je bent een sociaal type en het mooie is dat ook jouw eigen zielsmissie hiermee verband houdt (zie je Maansknopen) Verbinden in harmonie, relaties aangaan, enzovoorts.

Je hebt ook mooie kwaliteiten om dingen te regelen, te managen. Je zou dus prima kunnen functioneren als manager. Mensen nemen dingen wel van jou aan, al vind je kritiek lastig om mee om te gaan. Het gevaar zit er vooral in dat werknemers een loopje met je kunnen nemen en jij het meeste werk verricht. Jij bent het type die zorgt dat iedereen het goed zal hebben, *iedereen* profiteert.

Je bent erg flexibel en eigenlijk een 'manusje van alles'. Voor velen zul je de ideale werknemer zijn (maar let op je eigen grenzen!) Je bent sociaal, maar tevens kun je ook precies en nauwkeurig te werk gaan.

In jou zit ook een talent die verband houdt met administratie en cijfers. Of iets omtrent het beheren van geld of een erfenis. Je zou het ook goed doen als loopbaanadviseur.

Diverse beroepen kunnen bij jou passen, zolang het maar met mensen is. Je zult niet gelukkig worden in een kamertje waar je alleen zult zijn. Werken als fysiotherapeut bijvoorbeeld, of als voedingsdeskundige. Het kan allemaal. Maar ook in de gezondheidszorg als verpleegkundige is een prima optie.

Omdat jouw Zon in het 8<sup>ste</sup> huis staat, heb je ook een talent op het gebied van levenswijsheid en spiritualiteit. Je zou goed functioneren als therapeut of bijvoorbeeld rouwbegeleider. Maar ook op het gebied van mediumschap of als genezer...

Heb je wel eens reiki beoefend?





## MARS -kracht, energie, seks- in WEEGSCHAAL



*Mars gaat over de energie. Hoe stroomt de energie? Komt er gemakkelijk iets uit je handen, of ervaar je stagnatie zo gauw je tot actie over moet gaan? Hoe is je kracht en energie.*

*In het teken Weegschaal voelt de vurige planeet Mars zich **niet comfortabel**. Mars moet hier dubbel zo hard werken om taken te verrichten. In deze positie dwingt hij jou om je grenzen te verleggen en te groeien op manieren die je normaliter zou vermijden.*

Wanneer de planeet Mars in het sterrenbeeld Weegschaal valt, voelt dit qua energie niet altijd even prettig. Alsof er een rem staat op alles wat je wilt ondernemen. Bij iedere stap die jij wilt zetten of een beslissende uitspraak, wens je eerst de erkenning en goedkeuring van anderen te krijgen. Zeker in je jonge jaren. Deze erkenning en goedkeuring van anderen is ook iets wat veel terug lijkt te komen in jouw horoscoop. Je hebt een sterke neiging om je eigen behoeften en waarden aan te passen aan de persoon met wie je een (seksuele) relatie hebt en/of zou willen hebben. Je kunt sneller agressieve, energieke en opvliegende partners aantrekken, juist om vorm te geven aan jouw eigen verlangens.

Hierin ligt de valkuil om je eigen verlangens snel te verwarren met die van de ander. Ook zul je constant de goedkeuring zoeken die eigenlijk niets te maken heeft met jouw eigen persoonlijke waarden. Bijvoorbeeld het gevoel hebben een bepaalde sociale of seksuele rol waar te moeten maken die door de omgeving gecreëerd wordt, terwijl het eigenlijk niet bij je past.

Een Mars in Weegschaal maakt van jou een initiatiefnemer voor sociale activiteiten. Er is in jou een sterke drang naar harmonie en saamhorigheid voor iedereen. Je houdt van eerlijkheid en rechtvaardigheid. Wanneer iets oneerlijk is, komt de strijder in jou naar boven. In discussies tussen mensen begrijp je veelal beide kanten van het verhaal. Jouw valkuil: er tussen blijven staan en zelf niets meer ondernemen / een passieve houding aannemen. Je zult moeite hebben met dominante mensen en tevens kun je erg slecht tegen onrecht.

→ wees je bewust van je eigen morele opvattingen, om vervolgens de moed te hebben om naar je eigen overtuigingen te handelen.

→ de uitdaging is om te krijgen wat jij zélf wilt en dat dit in overeenstemming is met je sociale waarden.

### Seksueel

Weegschaal is bij uitstek het sterrenbeeld van de liefde. Met Mars in dit teken is liefde, maar zeker ook seks, ontzettend belangrijk voor je. Je geeft je volledig over aan de ander en hecht veel waarde aan een goed seksleven. Seks moet voor jou niet vluchtig gebeuren; je houdt ervan als de ander tijd en aandacht heeft voor jou. Tussendoor mag er van jou best gesproken worden, want de taal van de liefde hoeft van jou niet alleen gesproken te worden met jullie lichamen. Omdat je seksueel gezien ineens twijfelend kunt zijn, vind je het waarschijnlijk prettig als de ander de leiding neemt.



## MAANSKNOPEN, VORIGE LEVEN EN ZIELSMISSIE

*Er zijn twee Maansknopen in je horoscoop: de noordelijke en zuidelijke Maansknoop. Deze mysterieuze tekens vertellen meer over waar jij vandaan komt, gezien vanuit een vorig leven. En wat jouw zielsmissie is in dit huidige leven.*

### ‘DE ONTDEKKING VAN DE LIEFDE’



#### **Zuidelijke Maansknoop: RAM**

*In jouw vorige leven, gezien vanuit de astrologie, stond het volgende centraal:*

Je was het type van een ‘soldaat’, letterlijk of figuurlijk. Dit was een tijd waarin jijzelf voorop stond, jij stond op nummer één, het draaide om jou en je had een egoïstische blik. Je bevond jou in een kokervisie, met veel ego, dominantie en vooral je eigen pad volgen. Mensen volgden jou gemakkelijk, je had een dominante en leidinggevende positie. Er was veel energie en actie om jou heen en je was iemand van de impulsieve daden. Eerst doen, dan pas nadenken. Dit was een tijd waarin er veel strijd gaande was tussen jou en je medemensen, je had tamelijk veel vijanden.



#### **Noordelijke Maansknoop: WEEGSCHAAL**

*Jouw zielsmissie in dit leven:*

In dit leven zal van bovenstaande niet langer sprake zijn. Integendeel. Het is nu de bedoeling dat je gaat samenwerken met anderen en verbindingen zult maken. De energie is harmonieus en liefdevol. Het aangaan van relaties, op welk vlak dan ook. Hier zitten veel levenslessen verborgen. Er dient een wérkelijke interesse over en weer te zijn en het is belangrijk dat je hierin leert om te geven en te nemen. Het vinden van de juiste balans. Dit komt veelvuldig terug in jouw horoscoop en het is niet verrassend, dat jouw Zonneteken zich in Weegschaal bevindt. Je mag leren, om je kwetsbaar en open op te stellen naar de ander. De sleutelwoorden hierin zijn: ontspanning, vrienden en consideratie. Gezien jouw Zon tevens in het 8ste huis staat, zal je harde emotionele levenslessen doormaken op het gebied van relaties en verbindingen (verlies, pijn) Hierover later meer. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, maar in verbinding ligt wel de sleutel en zal jij een grote transformatie door kunnen maken.







## GELUKSPUNT, PARS FORTUNA

Jouw gelukspunt staat in het teken **SCHORPIOEN** en het astrologische **9<sup>de</sup> huis**

Jouw Pars Fortuna staat in **Schorpioen** en het **9<sup>de</sup> huis**. Jouw geluk zul jij vinden in de diepte en de waarheid van het leven. Juist in extreme uitdagingen en ervaringen zal het liggen. Geluk vind jij door het verleggen van grenzen. Ook zeker in spirituele ervaringen zul je dichterbij dit geluksgevoel komen. Het is voor jou belangrijk, om op zoek te gaan naar fundamentele antwoorden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zin van het bestaan. Je zult op zoek zijn naar hogere verbondenheid.

### WIST JE DAT...

... jij de **ZON** in het astrologische **8<sup>ste</sup> HUIS** hebt staan?

Het astrologische huis, waar jij je Zonneteken (sterrenbeeld) in hebt staan, vertelt ons meer over op  
*welk vlak van je leven...*

*... jij mag schitteren*

*... jij je persoonlijkheid het beste kan ontwikkelen*

*... een deel van je levensdoel mag uitvoeren*

De zon in het achtste huis is tamelijk intens. Jij hebt een stellium in het achtste huis staan (drie planeten), waardoor de kans veel groter is dat je heftige en intense dingen meemaakt in je leven. Met name op geestelijk vlak zal het niet kinderachtig zijn. Dit is het huis van de dood, erfenissen, transformatie, trauma's en mentale kwellen. Dit huis staat in verbinding met geestelijke pijn die uit verlies voortkomt. Het maakt je bewust van lijden, zowel van jezelf als van anderen. Je ziet vaker dat mensen met deze stand zelf belangrijke mensen hebben verloren, een bijna-doodervaring hebben meegemaakt of met hun geestelijke gezondheid hebben geworsteld. Het is ook een mooi huis, omdat hier uiteindelijke diepe transformatie kan plaatsvinden. Door ergens doorheen te moeten, kan er een prachtig talent ontstaan. Deze stand komt vaker voor bij therapeuten, genezers, rouwbegeleiders en mediums. Een deel van jouw levensdoel en bestemming zal met dit alles samenhangen. Jij mag schitteren in de diepte van het leven!

Op praktisch niveau zal je mogelijk goed zijn in het werken met bezittingen (zoals een erfenis of geld beheren), middelen en talenten van andere mensen, waar uiteindelijk iedereen van profiteert.

Andere voorbeelden van huizen zijn: gezin, creativiteit, vrienden, maatschappij.





*MaanZon Astrologie*  
*www.maan-zon.nl*  
*manon@maan-zon.nl*

**Zilver Aagaat Engel: brenger van Innerlijke groei**

Dit engeltje heb ik intuïtief voor jou gekozen en zal jouw innerlijke groei bevorderen. Ze is bijzonder aardend, stabiliserend en beschermend. Ze zal zorgen voor zowel geestelijke als emotionele rust.

Deze engel zal helpen bij zelfacceptatie en het vertrouwen in jezelf. Het engeltje zal negatieve energie afweren, en positieve energie aantrekken.