

Voorbeeld Horoscoop

8 augustus 1980

08.00u



Zonneteken (sterrenbeeld): Leeuw

Symbol: ♌

Element: vuur

Planeet: Zon

Kruis: vast

Kleur: rood, geel

Getal: 1

Edelsteen: Tijgeroog, Barnsteen

Lichaamsdeel: het hart. Hart van goud. Hartzeer. Hartkloppingen



MaanZon Astrologie

PLANEETSTANDEN op 8 augustus 1980, plus jouw unieke horoscooptekening

Zon: Leeuw
Ascendant: Maagd
Maan: Kreeft
Mercurius: Kreeft
Venus: Kreeft
Mars: Weegschaal
Jupiter: Maagd
Saturnus: Maagd
Uranus: Schorpioen
Neptunus: Boogschutter
Pluto: Weegschaal
Noordelijke Maansknoop: Leeuw
Zuidelijke Maansknoop: Waterman
Gelukspunt: Leeuw



ELEMENTEN BEREKENING, 8 augustus 1980

VUUR: 5 = evenwicht

AARDE: 8 = evenwicht

LUCHT: 4 = evenwicht, minst aanwezig in deze horoscoop

WATER: 11 = evenwicht, maar hoge kant

Water staat voor emoties, gevoelens en intuïtie. Deze is opvallend hoog in jouw horoscoop. Meestal domineert het element dat gerelateerd is aan het zonneteken, in dit geval zou dat vuur moeten zijn. Een sterk aanwezig water element maakt dat je constant (emotionele) *zekerheid* zoekt. Water staat voor gevoel, dit is zeer sterk aanwezig in jou. Je hebt een enorm sterke *intuïtie* en bent ook zeer *sfeergevoelig*. Je zult snel ergens van onder de indruk zijn en ook makkelijk *beïnvloedbaar*. Je raakt snel uit balans en 'stuurloos'. Je hebt een hoge mate van *verbeeldingskracht* en *gevoeligheid*, dit zijn zowel je krachten als valkuilen. Je kunt gemakkelijk in je eigen droomwereld terecht komen en je niet verbonden voelen met het aardse bestaan

Vuur staat voor actie en energie. Jij weet hoe je *actie* kunt gebruiken om doelstellingen te bereiken en problemen op te lossen. Je kunt best *direct* zijn, wat voor sommige mensen soms even schrikken is. Toch vinden mensen het ook bijzonder prettig dat ze bij jou snel weten waar ze aan toe zijn. *Boosheid* en *temperament* is jou niet vreemd, maar eenmaal geuit is het ook snel weer verdwenen. Jij kunt goed in het *middelpunt* staan en schitteren, zonder dat mensen dit totaal overdreven vinden.

Lucht staat voor ratio en communicatie. Een tamelijk zwak lucht element tezamen met een sterk water element, maakt dat je niet snel even stilstaat om na te denken over de gevolgen van iets. Je vindt het lastig om je lichamelijk of emotioneel los te maken. Je kunt gemakkelijk 'ineens' in een situatie belanden en dan vraag je je af hoe je daar verzeild bent geraakt. Er is een soort van wantrouwen richting een *intellectuele* aanpak. Je bent meer van het *doen* en het *voelen* dan het nadenken.

Aarde staat voor het fysieke lichaam, alsook het praktische en pragmatische deel. Dit aarde zal je nodig hebben om jouw gevoelige aard meer in balans te krijgen en niet te veel door emoties te laten meeslepen. Je bent *betrouwbaar* en *consequent* en je doet meestal wat je belooft. Met aarde in evenwicht is er een aangename *balans in materieel opzicht*. Je hecht waarde aan spullen zonder te overdrijven. Je bezit eigenschappen als *praktisch* en *nuchter*.





ZON -ware ik, werkelijke zijn, het bewuste- in LEEUW

Stel dat jij helemaal jezelf kunt en durft te zijn. Je toont je ware ik zonder enige belemmering.

Daar gaat het zonneteken over. Hieronder zullen vele eigenschappen van de Leeuw genoemd worden. Herken jij jezelf hierin, dan is dit een positief teken omdat hieruit geconcludeerd mag worden dat jij jezelf kunt en durft te zijn. Herken je weinig van onderstaande omschrijving, dan is de vraag in hoeverre jij jezelf bent en waardoor jij je laat belemmeren.

De Leeuw in de dierenriem is het kind van de *zon*. De Zon is daadwerkelijk ‘jouw’ planeet (of eigenlijk een ster) en zoals de zon ben jij het stralende *middelpunt*. Je kunt niet gemakkelijk om jou heen; je wordt gezien en wilt ook graag gezien worden. Hierin liggen zowel jouw talent als valkuil. Je hunkert ernaar om gezien te worden en op dit punt ben je vrij afhankelijk van de mening van een ander. Je hebt veel *waardering*, aandacht en bevestiging nodig. Eigenlijk krijg je het liefst iedere keer een applaus voor de dingen die je doet.

Deze bevestiging komt voort uit een stuk *onzekerheid*, die maar weinig mensen bij jou zullen herkennen. Want jij als Leeuw komt juist *zelfverzekerd* over! Sterker nog, mensen kunnen je soms als *arrogant* ervaren. Je bent de grote, sterk leeuw in het wild, maar van binnen ook de jonge, spinnende kitten die maar wat graag een aai over het bolletje krijgt. Je bent erg *gevoelig*! Het valt of staat bij jou met de aandacht. Krijg je die niet, dan kun je je enorm gekwetst voelen en trek je je terug. Je hebt er een hekel aan om je kwetsbaar op te stellen. Kritiek vind jij erg moeilijk om te krijgen en zie je als een persoonlijke aanval.

In wezen ben je een *extravert* persoon. Je richt je graag naar buiten en hebt iets *theatraals* over je heen. Je houdt er van om dingen wat meer een ‘show’ te geven en van de nodige *drama* ben je ook niet vies. Je houdt van de spreekwoordelijke pracht en de praal, een ingetogen en dagelijks bestaan is niet aan jou besteed.

Je hebt een *krachtige*, sterke persoonlijkheid en kunt goed de *leiding* nemen. Je bent heel *doelgericht* en houdt van actie. Je hebt wat dominants over je heen dat soms omslaat in *bazigheid*. Je doet het goed in leidinggevende posities en mensen zullen jou snel volgen. Je houdt er niet van wanneer anderen autoritair zijn, dit ben je liever zelf. Misschien ben je bazig, maar je hebt wel een goed en *groot hart*! Je bent zeer *loyaal* naar je medemens en zeker naar je dierbaren ben je zeer *beschermend* en *toegewijd*. Je deelt ook graag, zolang je hier ook wat voor terug krijgt.

Je bent een *energiek* type en het is zelden saai rondom jou! Je staat graag in de belangstelling en je hebt de neiging te denken dat de hele wereld om jou draait. *Egocentrisme*. Het *ego* is iets wat jou in de weg kan staan, je bent soms te vol van jezelf en je kunt lijden aan *grootheidswaanzin*. Maar de leeuw wordt niet voor niets de koning der dieren genoemd, het grootse zit nu eenmaal in jou. Leeuwen hebben iets koninklijks over zich heen en ze vertellen de ander graag wat ze moeten doen. Het grappige is dat jij er als leeuw vaak wel mee weg komt, jouw persoonlijkheid is nu eenmaal erg *warm* en mensen zijn graag in jouw aura. Je bent een heel *enthousiast* en spontaan type, die uitdagingen graag aangaat. Je bent een *moedig* type en gaat de strijd niet uit de weg, je bent als een ridder te paard.

Je bent zowel een sier- als *werkpaard*. Leeuwen zie je vaak terug op het toneel of in de filmindustrie. Uiteraard in de hoofdrol, ze houden er niet van om aan de zijlijn te staan. Je doet graag alsof er overal camera's zijn die -uiteraard- op jou gericht zijn. Leeuw-mensen hebben vaak opvallende, wilde manen (haren) maar dit ligt tevens aan de Ascendant. Je bent ook een harde werker, zolang je gelooft in wat je doet. Krijg je niet voldoende waardering of vind je het werk te onpersoonlijk, dan kan je *lui* worden en achterover gaan hangen. Jouw natuurlijke instelling is positief en *optimistisch*. Niets zo *dramatisch* als wanneer een leeuw een mindere dag heeft (zich gekwetst voelt); alsof de zon niet meer schijnt, een zielig hoopje ellende! Dan kun je ijsig zijn, kil en down. Gelukkig herpak jij je over het algemeen weer vrij snel en komt de stralende zon weer tevoorschijn.

Je bent een *creatief* type en brengt dingen graag in praktijk. Met *kinderen* is er een speciale connectie, zij voelen zich op hun gemak bij jou en andersom. Je hebt iets *speels* over je heen, vol met *humor* alsook warm en beschermend. Je bent duidelijk en krachtig en staat ook snel in vuur en vlam, omdat je de dingen snel persoonlijk kunt oppakken. Je bent een vurig, *temperamentvol* type. Jouw astrologische element is ook vuur. Over het algemeen is je fysieke gesteldheid zeer *vitaal*, al heb je wel een kwetsbaar hart. Letterlijk en figuurlijk. Het hart is het lichaamsdeel dat astrologisch bij jou hoort, dus let op hartkloppingen en dergelijke. Je bent *sportief* aangelegd en druk met je uiterlijk. Ja, bent een *ijdelruit*! Maar ja, met al die belangstelling en spotlights moet je natuurlijk wel goed voor de dag komen!



ASCENDANT -het masker naar de buitenwereld- in **MAAGD**

Komt dit overeen met jouw ware ik (zonnetekenen), of draag jij een klein/groot masker naar de buitenwereld? In hoeverre laat jij je zien bij onbekende mensen. De ascendant kan zorgen voor innerlijke conflicten. De ascendant is een ontzettend interessant en belangrijk aspect in de astrologie.

Met een Ascendant in Maagd ben jij een rustige en vriendelijke verschijning. Jouw eerste indruk is introvert en afwachtend, je kijkt graag eerst de spreekwoordelijke kat uit de boom.

Je maakt een gereserveerde, vriendelijke en bescheiden indruk. Anderen zouden dit als verlegen kunnen opvatten. Je bent een sociaal type, maar wel met de nodige afstand. Je kunt heel gevat uit de hoek komen, maar mensen zien vaker je serieuze kant. Je hebt respect voor de ander en bent zelf ook gesteld op enige privacy.

Je hebt een intelligente, belezen houding over je heen en veelal ben je goed op de hoogte van wat er allemaal speelt. Zowel in de wereld als op de werkvloer. Omdat je ook attent bent, zal jij de persoon kunnen zijn die weet wanneer een collega jarig is en zorgt voor een kaartje.

Je weet vrij veel en je bent analytisch en pragmatisch ingesteld.

Je hebt een kritische houding over je heen, zowel naar anderen als naar jezelf. Je hebt hoge eisen en bent erg perfectionistisch ingesteld. Je bent niet snel tevreden en verbetert anderen (inclusief jezelf) voortdurend. Je pakt dingen graag grondig en correct aan. Je bent jezelf voortdurend aan het analyseren en corrigeren. Dit kan nog wel eens ten koste gaan aan spontaniteit. Je bekijkt de dingen vanuit een realistisch oogpunt en je handelt systematisch. Er is veel oog voor details en je werkt netjes en nauwkeurig. Doordat je zo bezig bent met de kleinste details, bestaat er de kans dat je het grotere geheel uit het oog verliest. Je hebt de neiging om te gaan muggenziften over de meest kleine dingen. Je bent iemand die analytisch is, intelligent en serieus van aard. Een ascendant in Maagd maakt dat je flexibel kunt zijn, je past je aan je omgeving.

Werk is erg belangrijk voor jou en dit staat hoog in het vaandel. Je bent een erg dienstbaar type en je zegt niet gemakkelijk nee. Hierin kan je jezelf tekort doen, je kunt gemakkelijk een workaholic worden. Je bent het type die achter de schermen ontzettend veel doet, maar dit wordt lang niet altijd gezien. Je cijfert jezelf heel gemakkelijk weg en bovendien ben je erg hulpvaardig naar anderen. Je hebt de neiging om sneller te kijken naar de praktische kant dan naar de plezierige kant. 'Heeft iets nut' wil je graag weten en dit maakt van jou een tamelijk serieus persoon. Je vindt het lastig om 'gewoon' plezier te maken. Je wilt graag overal de controle over houden en je kunt dingen maar erg moeilijk weer loslaten. Je vindt van jezelf dat jij het beste weet hoe iets moet en je geeft dan ook niet snel iets uit handen. Maar omdat je alles zelf wilt doen en regelen, kun je chaotisch worden en schiet je snel in de stress. Je bent ook het type die veel kan piekeren. Naast dat je zo'n 'regelneef' bent, voel je je ook snel overal verantwoordelijk voor.

Ook ben je waarschijnlijk vrij veel met je gezondheid bezig. Je vindt je lichaam erg belangrijk en deze wil je goed verzorgen. Je bent kieskeurig in wat je eet. Je bent iemand die altijd schone kleren draagt en de tanden minstens twee keer per dag poetst. Persoonlijke hygiëne vind je erg belangrijk. Je maakt je snel zorgen om je gezondheid en je stond vooraan toen het woord hypochonder werd uitgevonden. De ironie is dat je met Maagd in de horoscoop vaak sneller vatbaar bent voor dingen als een verkoudheid. Je bent gevoelig voor stress en gemakkelijk nerveus. Met name je darmen kunnen snel van slag raken wanneer jij je zorgen maakt.



MAAN -gevoelens, de ziel, het onbewuste- in **KREEFT**

Het teken waar je Maan in staat, zal meer vertellen over de gevoelens en emoties. Het laat zien hoe gevoelig je bent, hoe je met emoties omgaat, hoe je ze uit en waar jij de meeste veiligheid voelt. De Maan vertelt ons ook meer over jouw (emotionele) kinderjaren en hoe toen de connectie tussen jou en je moeder was. In het teken Weegschaal staat de gevoelige Maan neutraal en zal ze hier zodoende geen extra uitwerking hebben.

De gevoelige maan die gaat over emoties en veiligheid, staat bij jou in het waterteken Kreeft. Het maakt van jou een zeer gevoelig type. Deze kreeft zal flink wat *wisselende stemmingen* met zich meebrengen. Jouw humeur kan met gemak een paar keer per dag omslaan, omdat je enorm sfeergevoelig bent en prikkels van buitenaf oppikt en opslaat. Qua gevoel voel je je erg afhankelijk van andere mensen en situaties. Je wordt hier ook snel door beïnvloed. Je bent erg *kwetsbaar* en tevens schuilt er veel *onzekerheid* in jou. Er is veel *angst* en bang voor afwijzing. Het kan jou bezitterig en afhankelijk maken. Je bent zeer *intuïtief* en in het bezit van een uitstekend *instinct!* Je voelt je vrij snel gekwetst, een Maan in Kreeft brengt de spreekwoordelijke lange tenen met zich mee. Humeurigheid en grilligheid zal snel kunnen opspelen en ook *depressies* liggen hier op de loer. Deze maan maakt jou zwaarder op de hand, *zwaarmoediger*. Je kunt gemakkelijk gaan piekeren en wees waakzaam voor een slachtofferrol. Ga eens letten op de maanstanden, hou eventueel eens een dagboek bij. De stand van de maan kan van invloed zijn op jouw stemming. Veelal zie je bij een nieuwe maan, dat je meer introvert zult zijn, teruggetrokken, op jezelf. En bij een volle maan ben je wat meer naar buiten gericht maar kun je ook snel overprikkeld raken en fel reageren.

Deze maan maakt dat jij over jouw eigen gevoelens behoorlijk *terughoudend* bent. Sterker nog, je kropt ze gemakkelijk op. Hier bevindt zich ook een behoorlijk stuk onzekerheid, kwetsbaarheid en verlatingsangst. Pas wanneer jij je écht veilig en zeker genoeg voelt, durf jij je gevoel te uiten. Je bent eigenlijk altijd op zoek naar *veiligheid* en *geborgenheid*. Je vindt het erg fijn om een huiselijke, gezellige sfeer te creëren en dit probeer je eigenlijk overal te bewerkstelligen. Je hebt echt een thuis nodig. Vermoedelijk vind jij jouw veiligheid in een *zorgzame* rol, een groot zorgtalent is aanwezig. Een warme, huiselijke omgeving is als thuiskomen voor jou. Je zorgt en bemoedert graag, al kan het omslaan in overbezorgdheid / overbemoedering. Of dat er gemakkelijk misbruik wordt gemaakt van jouw zorgzame rol. Want wie zorgt er voor jou, wanneer jij het moeilijk hebt? Je hebt veel neiging om jezelf weg te cijferen.

Positieve gedachten voor deze maanstand:

- ik let op mijn eigen grenzen, mijn behoeften zijn ook belangrijk
- ik let op mijn dromen die een boodschap kunnen hebben
- ik houd de stand van de Maan in de gaten om inzicht te krijgen in mijn eigen stemmingen
- ik blijf niet hangen in het verleden



Jouw kinderjaren op emotioneel gebied

De Maan gaat tevens over jouw moeder, het contact met haar in jouw kindertijd. Hoe heb jij haar ervaren? Met Maan in Kreeft zie je vaak *emotionele pijn*. Er is neiging om te veel in het verleden te blijven hangen. Het sleutelwoord hierin is: loslaten. Er zijn nauwe banden met de familie, maar het kan maar zo dat deze verbroken moesten worden om iets te leren.

Vooralsnog blijft *familie* voor jou een belangrijk iets. Met Maan in Kreeft is je moeder een echt moederdier. Ze gaat een diepe band aan met haar kinderen. Dat geeft mensen met Maan in Kreeft een voorsprong op emotioneel gebied. Maar er kan ook iets insluipen van teveel symbiose met de moeder. Dan voelt het kind zich zo sterk met de moeder verbonden, dat het moeite heeft om op eigen benen te staan, of beslissingen te nemen die tegen de wens van de moeder ingaan. Daar hoeft de moeder zich niet eens voor uit te spreken, dat wordt door een kind gewoon aanvoeld. Die houding werkt door tot je hoog en breed volwassen bent. Dan kan die symbiotische manier van doen ook opspelen in de relaties met anderen. Als die daar niet goed mee omgaan, dan kan het veilig lijken zoveel mogelijk weg te kruipen in de veilige sfeer van huis en familie. Daar is het altijd warm en gezellig. Maar je mist de spannende ervaringen in de buitenwereld. Je mist ook de kans om te leren puur op je eigen emoties te varen, los van die van je moeder of familie. Van alle tekens is Maan in Kreeft het meest gevoelig voor de effecten van volle Maan. Sowieso reageert Maan in Kreeft emotioneel heel sterk op alles. Vooral op zielige en sentimentele zaken. Maar hoe dramatisch dat er ook uit kan zien voor anderen, inwendig heeft Maan in Kreeft behoorlijk wat veerkracht, juist omdat hij aan emoties toegeeft en er niet tegen vecht.





VENUS -liefde, relaties, talenten- in KREEFT

In het teken Waterman staat de zachtaardige planeet Venus neutraal en zal ze hier zodoende geen extra uitwerking hebben.

Liefde, relaties

Jij hebt iemand nodig die jou *zekerheid* en *veiligheid* biedt. Een persoon waarop je kan bouwen. Iemand die zorgzaam is zodat er voor de verandering ook eens voor jou wordt gezorgd. Een *sterk* en *stabiel* persoon die de basis goed op de rit heeft en kan dealen met jouw stemmingswisselingen. Een *gevoelig* water type past bij jou, maar niet té gevoelig. Iemand die jouw gevoeligheid begrijpt (en vooral aanvoelt), maar er niet te veel in mee gaat. Anders kun je snel in een pessimistische, passieve relatie terecht komen. Het zou mooi zijn wanneer jouw partner iemand is met een van nature *positieve mindset*. Iemand die waarde hecht aan een warm en veilig thuis en gezelligheid, maar het ook leuk vindt om dingen samen met jou te ondernemen. In een relatie zul je snel de neiging hebben om je aan te gaan passen en te 'pleasen'. Het zou mooi zijn wanneer een partner dit bij jou herkent en jou stimuleert om bij jezelf te blijven. Dat jij jou vrij voelt om je eigen mening en keuzes te maken en die ander jou hierin motiveert. Het is ook belangrijk dat de ander *diepgang* heeft en er een écht contact tussen jullie is, anders zal eenzaamheid binnen de relatie voor jou gaan opspelen.

Jouw behoeften

Je verlangt naar warme, persoonlijke relaties. Je hebt een diepe verbondenheid nodig om zelf ook kwetsbaar te durven zijn. Warmte en gezelligheid zijn belangrijke waardes.

Je voelt je aangetrokken tot de huiselijke types, die knusheid en geborgenheid kunnen waarderen. Voor jou is het belangrijk dat je een stabiel type vindt die jou kan beschermen en waar je op kunt bouwen.

Naar je partner en gezinsleden ben je *beschermend*. Het beminnen uit zich bij jou door te *verzorgen*. Je bent *romantisch* van aard. Je hebt een ietwat *ouderwetse* opvatting over relaties, man-vrouw rolpatronen vind je geen probleem.

Jouw unieke talenten

- Groot zorgtalent is in jou aanwezig. Zorgzaam, empathisch.
- Iets omtrent geschiedenis, historicus, antiek, oude gebouwen, musea, iemand die rondleidingen geeft, geschiedenisleraar, verzamelaar, archeoloog, tweedehands.
 - Maar ook iets met huizen, erfgoed, erfenis, onroerend goed, financiën.
 - Talent in de psychologie. Analyserend, observerend en zeer intuïtief.
 - Huiselijke vaardigheden, koken, decoreren, enz.
 - Kunstzinnig beroep. Creatief. Fantasie.



MARS -kracht, energie, seks- WEEGSCHAAL

In het teken Weegschaal voelt de vurige planeet Mars zich niet comfortabel. Mars moet hier dubbel zo hard werken om taken te verrichten. In deze positie dwingt hij jou om je grenzen te verleggen en te groeien op manieren die je normaliter zou vermijden.

Wanneer de planeet Mars in het sterrenbeeld Weegschaal valt, voelt dit qua energie niet altijd even prettig. Alsof er een rem staat op alles wat je wilt ondernemen. Bij iedere stap die jij wilt zetten of een beslissende uitspraak, wens je eerst de *erkenning* en *goedkeuring* van anderen te krijgen. Je hebt een sterke neiging om je eigen behoeften en waarden *aan te passen* aan de persoon met wie je een (seksuele) relatie hebt en/of zou willen hebben. Je kunt sneller agressieve, energieke en opvliegende partners aantrekken juist om vorm te geven aan eigen verlangens. Hierin ligt de valkuil om je eigen verlangens snel te verwarren met die van de ander. Ook zul je constant de goedkeuring zoeken die eigenlijk niets te maken heeft met jouw eigen persoonlijke waarden. Bijvoorbeeld het gevoel hebben een bepaalde sociale of seksuele rol waar te moeten maken die door de omgeving gecreëerd wordt, terwijl het eigenlijk niet bij je past.

Een Mars in Weegschaal maakt van jou een initiatiefnemer voor *sociale activiteiten*.

Er is in jou een sterke drang naar *harmonie* en *saamhorigheid* voor iedereen.

In discussies tussen mensen begrijp je veelal beide kanten van het verhaal.

Valkuil: er tussen blijven staan en zelf niets meer ondernemen / passieve houding aannemen.

Je zult moeite hebben met *dominante* mensen en tevens kun je erg slecht tegen *onrecht*.

→ bewustwording van je eigen morele opvattingen en vervolgens de moed hebben om naar je eigen overtuigingen te handelen.

→ de uitdaging is om te krijgen wat jij zélf wilt en dat dit in overeenstemming is met je sociale waarden.

Seksueel

Weegschaal is bij uitstek het sterrenbeeld van de liefde. Met Mars in dit teken is liefde, maar zeker ook seks, ontzettend belangrijk voor je. Je geeft je volledig over aan de ander en hecht veel waarde aan een goed seksleven. Seks moet voor jou niet vluchtig gebeuren; je houdt ervan als de ander tijd en aandacht heeft voor je. Tussendoor mag er van jou best gesproken worden, want de taal van de liefde hoeft van jou niet alleen gesproken te worden met jullie lichamen. Omdat je zelf nogal twijfelend kunt zijn, vind je het prettig als de ander de leiding neemt.

MAANSKNOPEN, VORIGE LEVEN EN ZIELSMISSIE

Er zijn twee Maansknopen in je horoscoop: de noordelijke en zuidelijke Maansknoop. Deze mysterieuze tekens vertellen meer over waar jij vandaan komt, gezien vanuit een vorig leven. En wat jouw zielsmissie is in dit huidige leven.

Noordelijke maansknoop: LEEUW
Zuidelijke maansknoop: WATERMAN

‘HET VUUR VAN HET HART’

In jouw vorige leven, gezien vanuit de astrologie, stond het volgende centraal:

Je was een persoon van de *ratio*. Vaak zijn dit wetenschappers geweest, dus het kan maar zo dat jij in een vorig leven een *wetenschapper* was. Je was iemand van het *nadenken*, *vernieuwing*, *uitvinden* en *ontwikkelen*. Je was iemand die een *geïsoleerd* leven leidde en er was een flinke mate van *onverschilligheid* en *afstandelijkheid* richting emoties en het aangaan van relaties met anderen.

Dan de doelen, je zielsmissie, van dit leven:

In dit leven is het jouw doel om echt *zélf* in het middelpunt te gaan staan. Je hebt geen bijrol, nee je pakt de *hoofdrol*. Werd je in een vorig leven niet tot nauwelijks gezien, nu is het de bedoeling dat mensen niet langer om jou heen kunnen. Hier wens je ook echt de waardering voor te krijgen wat samenvalt met jouw gelukspunt. In dit leven staat jouw *innerlijke kracht* centraal. Het is de bedoeling dat je dit laat zien en laat schijnen. Ook is het de bedoeling dat jij in dit leven persoonlijke relaties aangaat. Dat jij je écht open stelt voor de ander en in verbinding komt te staan. Het is de bedoeling dat je toelaat dat de ander jou écht leert kennen. Ten slotte, een maansknoop in Leeuw gaat over *kinderen*. Kinderen kunnen jou enorm veel leren. Hieruit haal jij kracht en ontdek jij weer meer over jezelf.



GELUKSPUNT, PARS FORTUNA

Jouw Pars Fortuna staat in het teken **LEEUEW** en het astrologische **11de huis**

Jij vindt jouw eigen geluk in *eigen verdiend respect*, dus wanneer jij tevreden kunt terug kijken op iets wat je zélf voor elkaar hebt gekregen. Je voelt de behoefte aan maatschappelijke waardering en je eigen lat ligt vrij hoog. Je wordt zodoende ongelukkig wanneer jij je ergens te gemakkelijk vanaf hebt gemaakt of voor de gemakkelijkste weg hebt gekozen. Of een beloning krijgt waarvan je weet dat jou die eigenlijk niet toekent. Hiernaast is *vrijheid* hierin een belangrijk onderdeel. Je wordt er gelukkig van wanneer jij jouw eigen beslissingen kunt nemen. Je vindt het geluk in groepen en met name *vriendschappelijke groepen*, zolang jij hierin wel individueel kunt zijn. De *geestelijke stimulans* is hierin een must, je wilt rationeel worden uitgedaagd.

WIST JE DAT...

... jij de **ZON** in het astrologische **12de HUIS** hebt staan?

Het astrologische huis, waar jij je Zonneteken (sterrenbeeld) in hebt staan, vertelt ons meer over op
welk vlak van je leven...

... jij mag schitteren

... jij je persoonlijkheid het beste kan ontwikkelen

...een deel van je levensdoel mag uitvoeren

Het 12de huis staat in de astrologie voor *spiritualiteit, verlies, verdriet*, het *collectieve onderbewustzijn, gevangenschap, geheimen* en ten slotte: *de diepe bron van creatieve energie* die pas vrijkomt wanneer diepste wonden geheeld zijn. Wanneer je Zon in dit huis staat, is het goed mogelijk dat een deel van je levensdoel verband houdt met het werken met mensen die gevangen zitten (letterlijk of figuurlijk), of die worstelen met een geestelijke, emotionele of spirituele aandoening. Met je Zon in het 12de huis is het belangrijk om de tijd te nemen om te begrijpen hoe pijn en lijden werken. Door dicht bij het werkelijke verdriet van iemand te komen, kan je ook komen bij de werkelijke bevrijding van de ziel. Jouw zelfidentiteit (de Zon) is gebonden aan alles op spiritueel gebied Dit gebied is voor jou erg belangrijk, hier zal zich veel afspelen in jouw leven en hierin leer jij jezelf het beste leren kennen. De Zon in het 12de huis is een plek die niet gezien wordt. Deze positie zal niet altijd even gemakkelijk voor je zijn en veel tijd zal je alleen en in eenzaamheid doorbrengen. Vind steun en vertrouwen in je diepe, innerlijk weten.

Andere voorbeelden van huizen zijn: gezin, werk, creativiteit, vrienden, maatschappij



MaanZon Astrologie
www.maan-zon.nl
manon@maan-zon.nl